

FAŞİST KATİL HABER GLOBAL'DE!

Aslında olay yeni değil; ama üzerinden atlamamak gerekiyor. Öncelikle belirtelim: Bu tür şeylere şaşırıyoruz; çünkü nasıl bir ülkede yaşadığımızı biliyoruz. Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrencinin vahşice katledilmesinden yargılanan ve "ceza" alan Haluk Kırıcı adlı faşistin bir TV programına çıkarılması tedadüf değildir.

Neden değildir? Çünkü faşist bir devletin faşist medya kuruluşlarında faşistlerin konuşurulması ve adeta "yaptım, yine yaparım" demesi eşyanın tabiatına uygundur.

Faşistlerden pişmanlık göstermelerini beklemek faşizm konusunda hiçbir bilgisi olmayanların ya da bugün kendileri nedamet getirmiş sosyal-reformistlerin işi olabilir. Devrimci komünistler, bu tür ciğeri beş para etmez adamların devletin beş kuruluşluk kanallarına çıkarılmasından hayıflanmazlar. Onlar, bu tür katillerin rahatsızlıkla ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmasından rahatsızlık duyarlar sadece.

Böyle tipleri özellikle ön plana çıkarmalarındaki amaç, yarın bir gün devrimle karşı-dev-

rim arasındaki çarpışmalar şiddetlenirse bu tür "kaşarlanmış faşistler"i referans olarak gösterebilmektir.

Yani deyim yerindeyse bunun gibi katilleri (onun aracılığıyla Abdullah Çatlı gibi faşist katilleri de) meşrulaştırmaktır.

Ama ne yapsanız boş, bu tür ipliği pazara çıkmış, mafya bozuntusu katilleriniz de devrimin gelişimini engelleyemeyecek. Bilmeyenlere 13 Mart Savaşçıları, Seyit, Ethem ve Necati yoldaşları bir kez daha hatırlatmak isteriz!

EDİTÖR

AYASOFYA'DA SON NOKTA!

Dinci faşist iktidar nihayetinde Ayasofya'yı "açtı".

Zaten içinde namaz kılınan, haliyle açık olan Ayasofya nasıl yeniden "açıldı". Açılması için kapanması lazımdı. Bir-iki günlüğüne kapatıp öyle açmış olabilirler. Türkçesi "aç-kapa".

Sembolik, mesaj verme amaçlı olmanın ötesinde hiç bir değeri olmayan bir iki noktaya değinmek yerinde olur. Birincisi, belli ki, Diyanet İşleri Başkanı, ilkokul müsameresine hazırlanan çocuklar gibi, önceden provalı bir hazırlık yapmıştı. Yaptırmışlar demek daha doğru.

İkinci nokta, mesaj içeren davranış ve konuşmalar. Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla, ağır ağır çıktı o merdivenlerden. Yaşı otuzbeşlerde filan olduğundan değil, dinci faşist iktidarın savaşçı bir karakterini ve savaşacaklarını ima etmek için. Bu mesaj, bu gözdağı kime? Kuşku yok, devrimin toplumsal güçlerine. En başta da Kürt halkına, emekçi sınıflara, devrimci demokrat güçlere.

Kabul etmek gerekir ki, bu dinci faşistler tam beceriksiz, yeteneksiz, estetik yoksunu, kaba saba adamlardır. Bu kadar maddi, teknik ve daha başka sınırsız diyebileceğimiz olanağa karşın yaptıkları müsamereye bakın! İlkokul çocukları daha iyisini yaparlardı, bundan emin olabilirsiniz.

Ama bunların hiç birinin önemi, beş paralık değeri yok. Dinci faşist iktidarın baskı ve terörcü karakterini, dinci faşist kitlenin vahşiliği ve gaddarlığını gözle sokmak için bunlara mı ihtiyaç vardı! İŞİD'in bir kaç kafa kesme videosunu koysanız daha anlamlı olurdu sizin için. **2**

MÜCADELE BİRLİĞİ

27 Temmuz 2020- 567 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

ESKİ VE YENİ

Ayasofya müsameresinden sonra havuzun cengaverleri "hilafet çağrısı" ile sahne aldılar. Başlı her daim dummanlı Dilipak'ın büyük bir canlılıkla sosyal medyada kapak fotosunu paylaştığı dinci dergi, büyük bir aşkla "şimdi değilse ne zaman" (İngilizce olarak da yazmışlar!) diyerek hilafet için toplanma çağrısı yapıyor!

Bir takkeliyi elinde kılıç Ayasofya minberine çıkardılar, öbürünün başına fes geçirip "tilavet şov" yapmaya çalıştılar, sabah akşam kusturcasına sürekli bu konuyu işlediler... ama olmadı. İnsanlar Ayasofya'ya akın eden bu "yüksek mevkilerin Audi şovunu" daha çok konuştu! Arzulanan netice alınamayınca "hilafet şov" faslına geçtiler.

Sosyal medyada ve basında bu haberin görünmesiyle birlikte "cumhuriyet için toplanın" türünden çağrı-



lar, kendini sosyalist-komünist ilan eden kişi ve çevrelerce dolaşıma sokuldu. Dinci faşizmin, gerçek niyet ve amaç veya göstermelik olması bir şeyi değiştirmez, bu çıkışına "cumhuriyet savunusu" çıkışı ile karşılık veriyorlar. Laiklik, cumhuriyet, Atatürk... ey Kadrocular, ne bulaşık bir ruhunuz var sizin! Hala dolaşılıyor "sosyalist" camiada!

Sermaye sınıfı, egemenliğini güvence alabileceği yönetim/örgütlenme biçimlerini destekler. Sınıflar savaşının seyrine, tarihsel toplumsal özelliklere göre çeşitli biçimler oluşturulur. Biçim değil, içeriktir

onun için ilk planda olan. Elbette egemenliğini sürdüreceği içeriğe sahip olan çeşitli biçimler içinde en risksizini, "en geniş toplumsal desteğe sahip olanını" tercih eder her zaman. Herhangi bir biçim, egemenliği sürdürmede yetersiz kaldığında, başka biçim(ler)i öne çıkarır.

Bunda hiçbir tuhaflık yok. Tuhaflık olan, sermaye egemenliğinin kendisini yıkmak erek ve söylemiyle yola çıkanların, yani sosyalist hareket içinde yer alanların, durup durup sermayenin kimi egemenlik biçimlerini karşısında diğer egemenlik biçimlerini destekliyor oluşlarıdır. **2**

Kazdağları'ndan Yükselen Ses Hasankeyf'in Çığlığıdır

"İzmir Yaşam Alanları", Kazdağları Direnişi'nin birinci yıldönümünde Konak Vapur İşkesesi önünde bir araya gelerek, altın madeninin durdurulmasını talep etti.

"İzmir Yaşam Alanları" adına konuşan Yalçın Şardağı, Efemçukuru'nda altın madenine, Urla'da, Seferihisar'dan balık çiftliklerine, taş ocaklarına karşı, Karaburun, Çeşme, Kemalpaşa RES'lere karşı, Foça'nın havasını zehirleyen Termik santrale karşı verilen tüm direnişlerin kazanılmasına kadar mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Açıklamada okunan basın metninde "Doğaya hayat veren İda Dağı, civarındaki tüm pınarlarıyla, güzellikleriyle birlikte madencilerin talanına karşı 'kurtarın bizi' diyor. Kazdağları ekosistemi içinde yer alan Kirazlı bölgesindeki maden proje sahası, geçtiğimiz yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesiyle hepimizin yüreklerini acıtmıştı. Kanadalı şirket Alamos Gold'un ve onun yerli iştiraki olan Doğu Biga Madencilik'in Kirazlı'da, altın madeni için yaklaşık 350 bin ağacı katledişi, hepimiz için bardağı taşıran son damla olmuştur.

Tam bir yıl önce katliamı görmeye gelenlerin kaderine bırakıp gidemediği ve Kirazlı'daki Balaban tepesinin eteklerinde nöbet beklediği bir direniş başladı. Nöbet yeri, burada yaratılan dayanışma ile dostluklarla çoğaltıldı." dendi. Açıklama "Kaz Dağları'ndan yükselen ses, sular altında bırakılan Hasankeyf'in çığlığıdır" sözleriyle sona erdi.



AYASOFYA'DA SON NOKTA!

Baş tarafı 1. sayfada

Yok kılıcı sol elinde tutması şu anlama gelirmiş, yok sağ elinde tutması bu anlama gelirmiş. Geçmişte, devrimci güçlerin önünden arkalarına bakmadan tabanı nasıl yağladıklarını ve çil yavruları gibi dağıldıklarını bilmesek!..

Asıl meseleye gelirsek... Dinci faşist iktidar, dinci faşist kitleleri, ağızlarından salyalar akacak biçimde galeyana getirmek, heyecanlandırmak, dev bir gösteri yapmak, moda deyimle, karşı-devrim tabanını "konsolide" etmek ve mümkünse toplumda büyük bir etki yaratmak istiyordu.

Hiç biri olmadı; yapamadı.

Türkiye ve Kürdistan'ın her yerinden, devlet olanaklarıyla, insanları İstanbul Ayasofya'ya taşıdılar. Avrupa'daki karşı-devrimci kitleyi harekete geçirdiler; İstanbul'a getirdiler. Kısaca ellerinden gelenin azamisini ortaya koydular. Sonuç, hezimet. Toplumun yüzde ellisine hakim olduğunu iddia eden dinci faşist iktidarın başı, toplumun binde birini bile harekete geçirememişti.

Gövde gösterisi yapayım derken kralın gövdesinin çıplak olduğunu dünya aleme gösterdiler. Karşı-devrimin kitle gücü, düşündüğümüzden de zayıf çıktı.

Burjuva muhalefeti arkalarında hizaya dizmek istediler; sürecin başında dizdiler de. Ancak, süreç ilerleyip de emekçi sınıfların ve devrimci-demokrat kitlelerin tepkisini görünce burjuva muhalefet partileri ufak ufak çark ettiler.

Ama tekeli sermaye sınıfından, onun çeşitli örgütlerinden tık çıkmadı. Desteklerini sessiz kalarak ifade ettiler.

Emperyalist hükümetler de öyle. Bir-iki göstermelik açıklamadan başka ağızlarından tek kelime çıkmadı. Rahip Brunson için ağız dolusu tehdit savuran Trump, Hristiyanların sembolünün elden gitmesine gık demedi. Bir gazeteciyi Türkiye'nin zindanlarından bir telefonla çekip alan Merkel, dut yemiş bülbüle döndü.

Nedenini yazmıştık, sa-

dece kısa bir anımsatma: Çünkü bütün bunların Türkiye'de daha kanlı, daha terörist, daha saldırgan, kendini hiç bir yasayla sınırlamamış bir diktatörlüğe ihtiyaçları var. Eldeki faşist diktatörlük, birleşik devrimi bastırmaya yetmiyor, kitleleri burjuva egemenliğe karşı ayaklanma havasından vazgeçiremiyor, birleşik devrim tarafına geçişlerini engelleyemiyor, faşizmin kitle tabanındaki erimeyi durduramıyor.

Emperyalistler, Türkiye'nin Libya'dan Irak'a, Suriye'den Yemen'e kadar yürüttüğü askeri saldırgan politikasını yani doğrudan ya da dolaylı biçimde, sessiz kalarak, destekliyorlar. Çünkü birincisi, iç savaşı kazanmak, bir toplumsal devrimi önlemek için dış savaşlara başvurmak, tarihin her döneminde burjuva hükümet ve devletlerin politikası olagelmıştır ve emperyalistler, dinci faşist iktidarın birleşik devrimi yenmesini sabırsızlıkla bekliyorlar.

İkincisi, faşist devlet ve dinci faşist iktidar, saydığımız coğrafyada askeri saldırganlık içinde, "fetih" politikası peşinde koşarken, bunu esas olarak NATO ve emperyalistlerin hesabına yapıyor. Dinci faşist kitlenin harekete geçirilme, motive edilme, şovenizmle ağızlarının salyalarını akıtma politikası bu dış savaş politikasının önemli bir parçasıdır.

Sorunu basit bir "Atatürk-Cumhuriyet-Laiklikle hesaplaşma" görenler, muazam bir darkafalılık örneği sergiliyorlar. Görünenle, salt söylemler üzerinden okumaya çalışıyorlar gelişmeleri. Sermayenin egemenlik biçimlerinden birinin karşısında diğerine yedeklenmek işte böyle dar bakışlarla hayat buluyor.

Tabloyu bir bütün olarak görmek, olayları bu bütün içinde kendi iç bağıntıları ve birbiriyle bağıntısı içinde değerlendirmek bilimsel bakışın gereğidir. Ayasofya olayı bu çerçevede ele alınıp doğru değerlendirilebilir.

Amaçlar böyleydi ama hasıla sıfır!

ESKİ VE YENİ

Baş tarafı 1. Sayfada

Kimse kalkıp da ucu açık "ilericilik-gericilik" tartışmalarına girişmesin. Ya da "faşizme karşı birleşik cephe" politikasını böyle ahmakça sermaye destekçiliğine çevirmesin!

Her defasında aynı üç ağaçlık ormanda böylesine yolunu yitirmeyi başarmak, bizim sosyal reformistlerimize özgü bir büyük tarihsel başarıdır! Tüm tarihleri boyunca "şeriat umacası" gösterilip CHP kollarına atılmaları sağlanan bir "sosyalist" hareket sözkonusu!

Tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Bu kavga hilafet ile cumhuriyet, laiklik ile şeriat vs kavgası değil. Bu kavga

eski ile yenin kavgası, bu kavga emek ile sermaye kavgası. Bunun da yukardaki sermaye egemenliğinin biçimleri arasındaki çelişkilerle alakası yok. Sözkonusu çelişkiler, bir biçimden bir başka biçime geçişin içerdiği çelişkilerden başka bir şey değil. Emek cephesi açısından bu biçimler arasında bir seçim yapmak sözkonusu olamaz. Emek açısından temel ve bugün için yakıcı-güncel sorun, sermaye egemenliğinin kendisinin yıkılmasıdır, yoksa onun sadece herhangi bir biçiminin yıkılması değil.

Dönüp dolaşp emekçileri CHP kuyruğuna takma sevdasından vazgeçin artık!

Milletvekili ve Senatörlerin Maaşı Askıya Alındı

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, son yıllarda Covid-19 salgınıyla daha da derinleşen ekonomik krizin içinde. Hükümet, birtandan özel alacaklılara olan borçları yapılandırmakta zorluk çekerken, diğer yandan Arjantin pesosu döviz karşısında ciddi değer kaybı yaşıyor.

Arjantin'de Covid-19 salgının derinleştirdiği ekonomik kriz nedeniyle 27 Aralık 2019'da, emeklilik, sosyal ve kamu hizmetleri alanlarında düzenlemeler içeren Sosyal Dayanışma Kanunu kapsamında milletvekili ve senatörlerin maaşlarının askıya alınması kararı alınmıştı.

Ekonomik kriz devam ederken Arjantin Kongresi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi ile alt kanadı Milletvekilleri



Meclisi'nde onaylanan kararnameyle, senatör ve milletvekillerinin maaşlarının askıya alınmasının 180 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kararnamede, "Arjantin'de salgının neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle devlet, halkın tamamının asgari bir gelir elde etmesini ve gıdaya erişmesini garanti altına almak, istihdamın korunmasını sağlamak ve şirketlerin batmasının önüne geçmek amacıyla bir dizi acil durum önlemi almıştır" denildi.

Borcu En Çok Artan Ülke

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre, Koronavirüs salgınıyla artan maliyetler ve iş gücü kaybı başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki borç oranını katladı. IIF Sürdürülebilirlik Araştırması Direktörü Emre Tiftik ve Yardımcı Ekonomist Khadija Mahmood tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, salgının etkileri fazla hissedilmediği halde yılın ilk çeyreğinde, Çin ve Güney Kore'nin ardından borcu en çok artan gelişmekte olan üçüncü ülke oldu.

Gelişmekte olan ülkelerin 2019'un son çeyreğinde 70.6 trilyon dolar olan borçları bu yılın ilk çeyreğinde 72.6 trilyon dolara çıktı. Raporda, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl vadesi gelecek 3.7 trilyon dolar olan borçlarının gelecek yıl 4 trilyon dolara çıkacağı, bunun %17'sini döviz oluşturacağı için bor-



cunu ödemekte en çok zorlanacak ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye olacağı vurgulandı.

2020 yılının ilk çeyreğinde Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde salgının etkileri görülmeye başladığı için küresel borçlar da GSYH'nin %331'ine ulaşarak 258 trilyon dolarla rekor kırdı. Geçen yılın son çeyreğinde küresel borç miktarı 249 trilyon dolar, GSYH içindeki payı ise %320'yd. Pandeminin etkisinin yoğunlaştığı ikinci ve üçüncü çeyrekte bu miktarın kat be kat artacağı tahmin ediliyor.

Sendika Değiştiren İşçilere “Ücretsiz İzin”



“Ücretsiz İzin” düzenlemesinin bir yıl daha uzatılması tartışılırken patronlar bu uygulamayı işçiye karşı kullanmaya devam ediyor.

Çerkezköy’de Zara, H&M, Tchibo gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan ve 1.000’in üzerinde işçinin çalıştığı Beks Çorap Fabrikası’nda Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’ndan ayrılarak, Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’nda örgütlenmeye öncülük yapan üç işçi, ücretsiz izne çıkarıldı.

Sendikalarının kendilerini savunmadığını belirten işçiler, bunun üzerine sendika değiştirmeye karar vererek Türk-İş’e bağlı TEKSİF’te örgütlenmeye başladı. Patronların

sendika değiştirmek isteyen işçilere baskı yaparak, işçileri “TEKSİF’e üye olmanız sizin için hiç iyi olmaz” diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

İşçi Yasemin Şimşek, eski sendikasıyla istifa ederek TEKSİF’e üye olduğunu, bir gün sonra ise işveren tarafından pandemi gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldığını bildirdi. Bir diğer işçi Aynur Kalkan da Öz İplik-İş Sendikası’ndan istifa ederek gruplar halinde TEKSİF’e geçmeye başladıklarını, iki gün sonra işyerine gittiğinde giriş kartının iptal edildiğini gördüğünü, insan kaynakları müdürünün kendisine hakaretvari sözler söylediğini belirtti.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacak.

EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, YETA gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak 1 Ağustos’ta devreye alınacak.

YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilecek. Tüketici, söz konusu uygulamaya geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak.

Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle

çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilmiş olacak. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA’ya geçme talebinde bulunabilecek.

Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak. YETA’yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanacak.

Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ispatlayabilecek.

YEK-G belgelerine ilişkin düzenlemenin tamamlanmasının ardından görevli tedarik şirketleriyle birlikte tüm tedarik şirketleri tüketim konu enerjisi YEK-G belgesiyle sertifikalandırabilecek.



Düzce’de İşçilerde Zehirlenme

Düzce’de çalıştıkları fabrikalarda önceki gün öğle yemeğinin ardından bazı işçiler rahatsızlandı.

Fabrikalara hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 126 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 11 fabrikanın 126 işçisi müşahede altına alınırken, fabrikalar da dün tatil edildi. Zehirlenme nedeniyle kendini kötü hisseden işçilerin hastanelere başvuruları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından



yapılan açıklamada başvuranların sayısının artması ile inceleme başlatıldığı, zehirlenen işçilerin genel durumlarının iyi olduğu, sağlık açısından ciddiyetini koruyan herhangi bir işçinin bulunmadığı, işçilerin %90’ının taburcu olduğu öğrenildi.

Her Gün Bir Önceki Günün Rekoru Kırılıyor



Erken başlayan “Normalleşme Süreci” ile birlikte Diyarbakır’da vaka ve ölüm sayısı her gün bir önceki günün rekorunu kırıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da, her gün 100’ü aşkın kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 180, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde 70, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’nde 75, özel ve ilçe hastanelerinde ise 50 olmak üzere günlük

370 hasta tedavi altında tutuluyor. Vaka sayısının artışıyla birlikte kentte pandemi hizmeti veren tüm hastanelerin dolduğu açıklandı.

Bunun yanı sıra sağlık emekçileri de yetersiz önlemler nedeniyle Covid-19’a yakalanmaya devam ediyor. SES Eş Başkanı Şiyar Güldiken’in yaptığı açıklamaya göre Diyarbakır’da toplamda 285 sağlık emekçisi Covid-19’a yakalandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde son 2 günde 20, son bir haftada ise toplam 30’ü aşkın sağlıkçı enfekte oldu.

Yemek Verken Darp Edildi

Tekirdağ Çerkezköy’de Nihat İzsiz isimli genç çalıştığı fabrikadan çıktıktan sonra yemek yemeye gittiği mekana gelen polisler tarafından darp edildi. Darp raporu alan İzsiz, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzsiz yaşananları şöyle anlattı: “Ben ve bir arkadaşım işten çıktıktan sonra bozuk olan motorumu tamire götürmek için çıktık. Ama aç olduğumuz için öncesinde bir yemek yiyelim dedik. Gittiğimiz yerde yemeğimizi yerken trafik polisleri yanımıza geldi ve ‘motorun çok ses çıkarıyor’ dedi. Ben de zaten tamire götüreceğimi söyledim. Ama buna rağmen bize hakaretler etti. Daha sonra yanımıza sivil giyimli polisler geldi. 4-5 kişi biber gazı sıkarak bize saldırdı. Beni yere yatırıp ters kelepçe takmak istediler. Ben yatmayınca beni zorla yere yatır-

dılar. Yerdeyken beni darp ettiler, biber gazı sıkıldılar ve gözüme tekme vurdular. Tekme vurunca ben de ‘kurtarın beni’ diye bağırdım. Esnafar araya girdi ama dinlemediler. Ondan sonra karakola götürdüler. Orada da darp edildim. Arkadaşımı da alırlarken kafasına silah dipçigiyle vurdular. Kafasına 6 tane zımba atıldı.”

Yaşananları savcılıkta da anlattığını ifade eden İzsiz, darp raporu aldıklarını ve polisler hakkında suç duyurusunda bulduklarını söyledi.



“İşte Devrimin Anası”



Hüsniye ana, anamız... Bugün seni ölümsüzlüğe uğurladık. Bütün yol boyunca başka bir anı aramaya çalışsam da bulamadım. Birlikte yaşadığımız tek anımızı anlatmak istiyorum.

Yılımı hatırlayamamakla birlikte Deniz Gezmiş Parkında, 6 Mayıs anmasında seninle gözleme açarken buluverdim kendimi. Aksilik üstüne aksilik olmuştu da vazgeçmişti benden önceki gözlemeci ve ocağı terk etmişti. “Sen gözleme yapmayı bilir misin” diye sordun inatla hamur açan ellerine baktığımda. Bilmiyordum ama iyi bir gözleme yeyicisi olarak bu kıvamı tutturabileceğime duyduğum güvenle “biliyorum” demiştim. İyi-kötü, yarı pişmiş- yarı çiğ gözlemlerimizi destek karşılığı yeniden vermeye başlamıştık bir süre sonra.

“Okuyor musun?” diye sordüğünde bir sessizlik arasında, “yok anne bıraktım” dedim. Senin vereceğin cevaba kendimi hazırlıyordum bir yandan; “niye bırakıyorsunuz okuyun büyük insan olun” diyecektin. Ama öyle olmadı Hüsniye anamız, sen; kendinden emin, karşısındaki genç devrimcinin aşması gereken nice engelin farkında bir anne şefkatiyle kanatlarını açtın ve yoldaşlarla ilk tanışmanı, oğlunun aranma yıllarını bilmem gerektiği kadar anlatmış ve hayranlık uyandırmıştın bende.

Kendi ailemin tavrının bu kadar ileri olmadığını anlattığımda “az çektiirmedim” diyen bir edayla sabırlı olmak ve aileleri kazanmak gerektiğinden bahsetmiştin. “Süleyman’ın annesiyim” demiştin, o anı hiç unutamam. O an konser ala-

nında yoldaşı arıyor gözlerim. Göremiyorum. Her birimizin üzerinde bilgi birikimiyle hayranlık uyandıran yoldaşın annesiydin demek. Oğlunun ODTÜ’den ayrılmak zorunda kalışını anlattığımda; “ona çok kızdın mı” diye sormuştum. Kapısından bile geçemediğim bir üniversitede okuyup rotasını devrime kıran yoldaşa tavır aldığını, günlerce ağladığını, sütünü helal etmeyeceğine dair tehditler savurmuş olduğunu düşünerek bu sorunun cevabını bildiğimden emindim. Şaşkınca bakmıştın yüzüme; “Yok kızım ben devrime de Allah’a da inanıyorum” demiştin.

O an hissettiklerimi şu an tarif edemem belki ama “işte devrimin anası” demiştim. Çok sarsmıştı senden böylesine evladına ve onda cisimleşmiş devrime sarıldığını görmek. “Senin annen baban destek oluyor mu mücadeleye” gibi bir şey sormuştun. Aramızın iyi olduğundan ama beni hep geriye çekmeye çalıştıklarından bahsetmiştim. Güç verici örneklerini sıralamıştın ardına.

Anne, annemiz... Daha dün çocuklarının kemiklerini arayan yaşı epeyce ilerlemiş Cumartesi Annelerine acımasızca saldırdı polisler. Sen ise çocuğuna hasret kapadın gözlerini...

Düşmanın yüzünü tanımış hırpalanmış, horlanmış, yine de ah etmeden özlemine, sızısına sarınmış, boyun eğmeden dimdik yaşamış siz annelere devrimi getirmek boynumuzun borcudur... “Yıkacağız bu düzeni kuracağız sosyalizmi, söz veriyoruz” Hüsniye yoldaş...

Yoldaşın

Yangını Söndürecek Su Ve Ekip Yokmuş!

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyündeki ormanlık alanda 25 Temmuz’da çıkan yangın halen devam ediyor.

Siirt Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kısmi müdahaleye rağmen kontrol altına alınamayan yangın, git-tikçe farklı alanlara yayılıyor. Halk

kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Siirt halkı, yangına müdahale edilmesi için yetkilileri aradıklarını, ancak "ekip ve su yok" yanıtı aldıklarını söylüyor. Yangından kaynaklı yüzlerce hektarlık alanın küle döndüğünü paylaşan halk, müdahale edilmemesi durumunda yangının köylere sıçrayacağı konusunda uyardı.

Hüsniye Anamızı Uğurladık..



Devrimci bir anamızı daha, son yolculuğuna uğurladık. Hepimizin, tüm devrimcilerin, işçi, emekçi, yoksul halkların annesi olmuş Hüsniye Acar’ı Hekimbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladık.

Öğle saatlerinde 1 Mayıs Mahallesi’nde cemevinde yapılan törenin ardından annemiz, eşinin mezarı üzerine defnedildi.



Hekimbaşı Mezarlığı’nda defin işlemlerinden ve dini törenin ardından anma töreni yapıldı. Devrim mücadelesinde ölümsüzleşen tüm devrimci analarımız için yapılan saygı duruşunun ardından anamızı, yaşamını ve mücadelesini anlatan bir konuşma yapıldı. O’nun yaşamı, devrimcilerle tanışması, özgürleşmesi ve İstanbul’a taşınıp devrimcileşme süreci anlatıldı.

Annemizi çocukları olarak çok sevdiği rengarenk çiçekleri ve “Devrim Savaşçıları Ölümsüzdür”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak” sloganlarıyla uğurladık.

Hep gülen gözlerin, sevgi dolu yüreğin ve yıkılmaz azminle hatırlayacağız seni...

Siz Katliamı Biz Yaşamı Savunuyoruz!

İşçi Temsilcileri Konseyi ve Emeğin Gücü Derneği olarak işçi sınıfını üretim tezgahlarında, şantiyelerde sömüren kapitalist sistemin doğamızı katletmesine izin vermeyeceğimizi göstermek için Kazdağları İnsiyatifinin çağrısıyla Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde 19.30’da gerçekleşen basın açıklamasına katıldık.

Yapılan açıklamada, Kazdağları’nda bulunan altın rezervini çıkartmak için yüz binlerce ağacı keserek, doğada bulunan canlı yaşamını bitirecek ve doğayı çirkinlik bırakacak katliama karşı başlatılan mücadelenin birinci yılında, Kazdağları gönüllülerinin alanda olmayı istemesi üzerine İstanbul başta olmak üzere birçok ilden insanların yüzünü Kazdağlarına döndüğünden ve yolda çeşitli bahanelerle bekletilip, devlet şiddetiyle karşılaştıkları, gözaltına aldıkları anlatıldı.

Kanadalı Şirket Alamos Gold’un ve onun yerli ortağı Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı’da yaklaşık 350 bin ağaç katletmesi bu alanda bir mücadele mevzisi daha açtı. Gencinden yaşlısına, kentlisinden köylüsüne birçok kişi Kirazlı’da buluştu. Nöbet tutulmaya başlandı. Bunun ilk kazanımı, şirketin ruhsatının yenilenmesinin ve ağaç kesiminin durdurulması olmuştur.

İstiyorlar ki kendileri insanlığın ve

doğanın kanını akıtırken, yaprak kılmadamasın, kimse itiraz etmesin. Biliyoruz ki Kazdağları mücadelesi, doğanın talan edildiği diğer tüm mücadelelere umut veriyor. Kapitalizm insanlığı ve onun sağlığını düşünmediği milyarlık bütçelerine rağmen kârları nedeniyle aşırı bulamayıp, sürü bağışıklığı ile bu sorunu geçiştirmeye çalışıyor. Tıpkı biz işçilere bakıldığı gibi, doğaya da kar zarar hesabı üzerinden bakılıyor.

Pandemide öne itilen biz işçiler mücadelenin de en önüne geçiyoruz... Kazdağları mücadelesi yürüten dostlarımızın “Kazdağlarını kurtarın, Alamos Gold’u tahliye edin ve tahrip edilen alanı rehabilite ederek tekrar yaban hayatı kazandırın, Kazdağlarındaki tüm madencilik projelerini iptal edin ve Kazdağları bölgesini koruma altına alın. Yaşam savunucularına kesilen tüm cezaları iptal edin!” taleplerini sahipleniyor ve son olarak diyoruz ki, yeni bir toplumsal sisteme geçmenin vakti gelmiştir. İşçi sınıfı sadece ekonomik sorunlarda değil yaşamın, doğanın ve insanlığın tüm sorunlarının çözümünde iradesini ortaya koyacaktır.

Siz Katliamı Biz Yaşamı Savunuyoruz

İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) Hazırlık Komiteleri’nden İşçiler/İstanbul