

**"TEK TİP"E
ASLA
GİRMEYECEĞİZ**



*Bir gün herhangi bir uğrakta, mesela bir zindanda
Çıkabilirler karşına
Silahsızım demeyeceksin ama,
Varsun elinde çeliğin dehşeti olmasın
Yüreğin Var Ya...*

Bugüne kadar zindanlarda yaşanan saldırılar karşısında tutsakların duruşları birçok kez ispatladı ki, içimizde yanan tutkulu bir yaşam ateşidir. Yaşamın her ayrıntısında devrim vardır.

Türkiye ve Kürdistan toprakları, zindanları bu uğurda toprağa düşenlerin kanlarıyla sulandı. İşte bu yüzden bu toprakların her karışında inanç var, umut var. Biz varız. Mücadelemiz her yerde.

Kanla boğmaya çalıştıkları devrim, yaşamın her alanında karşılıklarına dikilmiştir. Ve düşman her defasında bu gerçeğin karşısında diz çökmek zorunda kalmıştır.

Bu kez de öyle olacak. Devrimci tutsaklar teslim alınamayacak. Ne tek tip elbise, ne işkence, ne de katliam. Devrimci tutsaklar asla teslim alınamayacak, asla boyun eğmeyecek. "Tek tip"e asla girmeyeceğiz!

MÜCADELE BİRLİĞİ

GAZETESİ

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

16 - 30 Ağustos 2017 / S 031 / 1 TL



YA SOSYALİZM YA BARBARLIK!

Dünyanın dört bir yanı haksız yağma savaşlarının ateşiyle kavruluyor. Ülkeler yerle bir ediliyor. Milyonlarca insan öldürüldü, öldürülmeye devam ediyor. Organ mafyaları, insan kaçakçıları, köle tacirleri tüm yerküreyi karanlık çağlara döndürme yarışında. Tüm ülkeler tepeden tırnağa silahlı.

Başlı başına bu durum bile küresel bir devrimci durumun, küresel bir iç savaşın ifadesinden başka bir şey değil! Yıkım savaşları ile devrimler aynı maddi zeminden beslenirler. Dünyamızı devrimlerin eşğine getiren kapitalist ilişkiler ağı, emperyalist-kapitalist sistemin evrimi, aynı zamanda büyük yıkım savaşlarının da eşğine getiriyor. Yıkım, dehşet, acı ve göz yaşı, aynı zamanda isyan, ayaklanma ve devrim dinamikleriyle iç içe geçiyor. Kapitalizm tüm yerküreyi kaosa, yıkımlara sürüklüyor. Emekçi milyonlar bu çukurdan bir devrimle çıkmanın yollarını arıyor.

Böyle bir ortamda ABD emperyalizminin başını çektiği katiller sürüsü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kendini korumak için silah geliştirmesini "dünya barışı için tehdit" olarak lanse ediyor!

Sanki hemen sınırın öte yanına, kapitalist Güney Kore'ye THAAD füze kalkanını kendisi kurmamış gibi, orada 37 bin kişilik bir ordusu yokmuş gibi, Japonya'da Okinawa deniz üssünde bir-

likleri yokmuş gibi, Guam Adasında nükleer silahlarla donanmış B1'lerin konuşlandığı askeri üssü yokmuş gibi, uçak gemileriyle dolu Pasifik donanmasını Kore'nin burnunun dibine kendisi sokmamış gibi... bu emperyalist devlet KDHC'yi kışkırtıcı olmakla suçluyor!

Hakikatin bu kadar ters yüz edilmesine az rastlanır!

Sosyalist Kore bir caydırıcı güç olma hakkına sahiptir. Kendine yönelen askeri tehditleri boşa çıkarabilmek için nükleer silahlar da dahil olmak üzere silah geliştirme hakkı vardır. Sosyalist ülkeler açısından tüm doğa ve insanlığa karşıt bir silahın kullanılabilirliği ayrı bir tartışmadır. Ama dizginsiz emperyalist saldırganlık söz konusu olduğunda ancak güçlü bir ordu ve gerçekten yıkıcı silahların caydırıcı gücü tehlikeleri savuşturmaya yardım edebilir.

KDHC, bu perspektifle yarım asrı aşkın süredir güçlü bir silahlı kuvvetlere ihtiyaç duymakta. 1950-53 Kore Savaşı resmen bitmiş değil. Sadece bir ateşkes var ortada. Bir barış antlaşması yapılmadı aradan geçen 60 küsur yıl boyunca. Böyle bir ortamda sosyalist Kore'yi savunma silahlarını geliştirmekten kim alkoyabilir? Emperyalist saldırganlık karşısında nükleer silah ve uzun menzilli füze geliştirdiği için kim suçlayabilir?

....Devamı 11. Sayfada

>>Editör...

OLDU BİR HATA, OLMAZ BİR DAHA!

Bağımlılık ilişkilerinin abc'sidir: Son tahlilde efendi uşağa boyun eğdirir. Güncel siyasetin boşluklarında sınırlı hareket alalında gezinip duran bağımlı ülke siyasetçilerinin tavırlarını "emperyalizme kafa tutmak/bağımsızlaşmak" olarak okuyup bunun üzerinden değerlendirmelere dalan akli evvelere bu gerçeği tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü emperyalist ülke-bağımlı ülke ilişkileri alanına indiğimizde, bilgiçlik havasından geçilmeyen liberal takımının, ki bunların arasında "sosyalist" geçinenler de var, en çok unuttukları ya da es geçtikleri basit gerçek bu.

3

Patlayıcı Toplumsal Durum Sürekli

C.Dağlı

2

Aynı Yavan Lapa

Umut Çakır

4

Özgürlüğün Şafağı Söküyor

Özgür Güven

5

Fırtınaya Doğru

Ali Varol Günel

8

CHP Aynasında Ortalama Solun Hali

İ.Cevat Çetiner

9

İBB: "Şehir hatları vapurları alternatif güzergah olarak E-5 ve TEM'i kullanabilir." »

Resmi Gaste



Ekmek Ve Güller

30 Temmuz Pazar akşamı Nurtepe Mahallesi'nde Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB) olarak, "Ekmek ve Güller" filmi izledik.

Ekmek ve Güller filmi Amerika'ya yasadışı yollarla gelen Maya'nın kaçış hikayesi ile başlıyor ve iş bulma çabaları ile sürüyor. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Maya, çalışma şartlarının zorluğundan dehşete düşer. Ofiste tanıştığı bir sendikacı olan Sam ile görüşerek bu şartların değişmesi için, daha iyi koşullarda çalışmak için ofiste çalışan bir grupla birlikte zalim patrona karşı mücadeleye katılır.

Çeşitli toplantılar düzenlenir ve patronlara karşı gösteriler yapılır. Ofis işgal edilir. Ve sonunda örgütlü bir güç halinde hareket eden çalışanların talep ettiği haklar verilir.

Biz gençler de bu filmi izlerken, birlik olduğumuz zaman, vazgeçemediğimiz zaman "yenilmez dev"i nasıl yenebileceğimizi öğrendik.



UMUT GÜNEŞ

Son süreçlerde çevremize bir baktığımızda birçoğumuz 'Bu ülkede artık yaşanmaz', 'En iyisi yurtdışına yerleşmek', 'Okulu bitirip, hemen yurtdışına yerleşeceğim' gibi söylem, istek veya ifadeleri duyuyoruzdur. Bu ifadelerin toplumda edindiği yer ve temsil ettiği sınıf katmanları ise oldukça da geniş. Böyle geniş bir kitlenin yaşadığı topraklardan ayrılmak, arkasına bile bakmadan bu coğrafyadan çıkmak istemesinin nedenleri neler peki? Bu ifadelerin hayat bulabilme ve gerçek bir çözüm olma ihtimali üzerine ne düşünüyorsunuz? Bunlara cevap vermeyi biz de diliyoruz. Fakat cevabı vermeden önce gelin biraz yaşadığımız toprakların ne durumda olduğuna ve toplumdaki bazı kesimlerin neden bu ifade ve istekleri sıraladığına bir bakalım.

Yaşadığımız topraklarda, Ortadoğu'da ve genişletecek olursak dünya genelinde emperyalist-kapitalist sistemin yarattığı gericiilik, çürüme, yozlaşma had safhada. İnsan emeğinin sömürsü, işçi ve emekçilerin üretim ve tüketim sistemi sonucunda yabancılaşması, insan ilişkilerinin çürümesi dünyanın her yerinde yoğun olarak yaşanan bir durum. Sömürü sistemi, gelir adaletsizliği, kapitalist sistemin toplumsal, ideolojik olarak geri bir sistem olması kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu her yerde hissedilen bir olgu. Özelde gericiiliğin biçim ve uygulamaları, bireyi toplumdaki izole etme, yalnızlaştırma yöntemleri sermaye sınıfının farklı kesimleri ve dünyanın farklı bölgelerinde değişim göstermekte. Özele incek olursak Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu'da emperyalizm işbirlikçisi dinci faşist iktidarların, örgütlerin bölge halklarına yönelik yıkıcı saldırıları, uygulamaları, insanlığı hiçe sayan davranışları bugün bu topraklarda yaşayan her genci, kadını, emekçiyi etkilemektedir. Türkiye'deki dinci-faşist iktidar hem içerde hem de dışarda savaş politikası, dindar ve kindar bir nesil yetiştirme çalışmaları özellikle genç kuşaklar üzerinde tehdit edici boyutlara ulaşmış durumda. Yoğun emek sömürsünün, korkunç çalışma koşullarının, açlık seviyesinden de düşük maaşların, yaşam ve gelecek derdinin bu kadar çok olduğu topraklarda, dinci-faşist iktidar hiç durur mu? Toplumda bir güç olabilmek, devrimci güçlere karşı mücadele edebilmek için yoğun bir saldırı, baskı, yasaklama dalgası ile binlerce ilerici işçi, emekçi işsiz, binlerce devrimci, demokrat, yurtsever tutuklu. Eğitim sisteminde piyasalaşan, gittikçe gericileşen bir eğitim sistemi, şeriatın, şahadet gibi gerici akım ve ideolojilerin gençliğe empoze edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Tablo ne kadar da ürkütücü görünüyorsa değil mi? Saymaya devam edelim, her yerde yasaklamalar, ses çıkarmanın, kişinin kendisini ifade etmesinin engellenmesi, yükselen bir ırkçılık, dincilik, doğanın talanı, pedofili, kadın tecavüzleri, çocuk istismarları... Listemizi uzatabiliriz, fakat şu anki durumu şöyle bir inceleyen herkes için yeterli olacaktır. Bölge gericiiliğinin, karşı-devriminin, emperyalizmin jandarmalığının üssü durumundaki topraklarda yaşayan bu karamsar tabloyu gören, faşizmin bir şekliyle temas ettiği, hayatını etkilediği ve tehdit ettiği her insan elbette başlangıçta umutsuzluğa, yılmınlığa ve belki de korkuya düşecektir. Faşizm bunu bildiği için özellikle de toplum içinde korku ve güvensizlik yaymaya çalışır. Burada sermaye sınıfının, onun temsilcilerinin ve toplumdaki sözcülerinin, paralı hizmetkarlarının örgütlenmeye açık, devrimcilere sempati duyan kesimler üzerinde uyguladığı psikolojik savaş ve sinir harbi devreye giriyor.

Türkiye ve Kürdistan'da dinci-faşizmin IŞİD gibi dinci faşist örgütleri, sivil faşist güçleri örgütleyip her seferinde sokağa salması, devrimciler ve örgütlü güçler üzerinde uygulanan ağır baskılar, yoğun tutuklama, katliam ve yıldırma politikalarıyla devrimcilerin saflarında bir dağınıklık yaratmış durumda. Ancak düşmanın saldırılarının bu kadar sert olmasının, devrimci kitlenin saflarındaki dağınıklığı açıklamaya yetmesini bekleyemeyiz. Bu ülkede siyasal arenada devrimi güncel ve hazırlık gerektiren bir olgu olarak görenlerin örgütlü güçler içerisindeki sayıyı çözümü düzen içi değişim veya iyileştirmelerle veya AKP'nin geriletilmesiyle mümkün olacak diye düşünenlerden çok daha az. Evet, ülkede ense karartmak isteyenler için veri çok. Dünya genelindeki duruma baktığımızda ise, yaşadığımız topraklardan farklı bir şey göremeyiz. Dünya genelinde sistemin çöküş sürecini yaşamasıyla birlikte ciddi boyutlara ulaşan çürüme, yoksulluk, yükselen bir gericiilik mevcut. Dünya halklarının önünde sadece kapitalizmin çürüme sorunu durmuyor, aynı zamanda doğanın yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın etkileri gittikçe her yerde ciddi boyutlarda hissedilebiliyor. Dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da savaş tehdidi hiç olmadığı kadar büyük, faşist dalga tekrardan yükselişte. İşte bugün çevremizde duyduğumuz 'Artık buralarda yaşanmaz, başka yerlerde yaşayalım', 'Gidersek kurtuluruz' söylem ve ifadeleri dünyanın her köşesinde yükselen sorunlar, ilişkiler, savaşlardan ötürü sadece anı kurtarabilir. Hem milyonlarca işçi, yoksul, göçmen dünyanın neresine gidecek? Bu ifadeler karşın bizler ancak toplumsal olarak devrimcileşirsek ve bu düzenin çarklarını bir devrimle yıkıp yeniden kurarsak değişecek.

Durum bu kadar ciddiyeğin dünyanın değişeceğine inananlar, onun için çarpışanlar, sokakları terk etmeyenler olarak tarihin bizi sınavda bugünlerde bu sınavdan geçebilecek miyiz? İşte bugün, toplumsal patlamaların, devrimlerin eşliğinde olan dünyamızda, ya emekçi halkların devrimcileşmesine öncülük edeceğiz; ya da sürecin elimizden kaçmasını izleyeceğiz. Bu bağlamda her birimizin -sempatizan veya kadro-, devrime daha fazla ne verebiliriz, örgütlü gücümüzü nasıl daha genişletebiliriz üzerine düşünmesi gerekiyor. Gençlik içinde çalışma yürüten bizlerin örgütlenme şansı daha fazla ve daha hızlı olabiliyor. Tarihin bizi sınavda günlerde gençlik inisiyatif olarak, öne atılarak, cüretli pratiklerle yolu açabilecektir.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir, haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülme, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri!



Fidel Castro tarafından başlatılan Latin Amerika Tıp Okulu (ELAM) sayesinde 2005 yılından bu yana 103 ülkeden 28.500'den fazla tıp öğrencisinin tamamen ücretsiz olarak mezun oldu.

Yaşamak ne güzel şey
TARANTA-BABU
yaşamak ne güzel şey...
Anlayarak bir usta kitap gibi
bir sevda şarkısı gibi duyup
bir çocuk gibi şaşarak
YAŞAMAK...
Yaşamak:
biri birer
ve hep beraber
ipekli bir kumaş dokur
gibi...

Hep bir ağızdan
sevinçli bir destan
okur gibi
YAŞAMAK...
.....
YAŞAMAK...
Ne acayip iştir ki
bu ne mene gidiştir ki
TARANTA-BABU,
bugün bu

"bu inanılmayacak kadar
güzel"
bu anlatılmayacak kadar
sevinçli şey:
böyle zor
bu kadar
dar
böyle kanlı
bu denli kepaze...

NAZIM HİKMET RAN



'SIKIYÖNETİM' (ETAT DE SIEGE)



Costa Gavras'ın yönetmenliğini yaptığı, Fransa, İtalya ve Almanya ortak yapımı olan 'Etat De Siege' (Sıkıyönetim) filmi, yönetmenin Uruguay'daki -politik yaşamı, baskı ortamını ve buna karşı verilen mücadeleyi konu ettiği üçlü serinin sonuncu filmi.

1972 yapımı filmde Uruguaylı devrimci gerilla örgütü Tupamarolar ve gerçekleştirdikleri bir dizi eylem anlatılmaktadır.

1970 yılında Dan Mitrone adında uluslararası gelişme örgütü üyesi bir Amerikalı, Uruguaylı gerillalar tarafından yaka-

FİLM TANITIMI

lanır ve öldürülür. Bunun üzerine politik sinemanın ünlü Yunan yönetmeni, bu olayı uzun bir süre araştırdıktan sonra senarist arkadaşı Franco Solinas ile beraber bu filmi yazar.

Filmde 1960'lar ve 1970'lerde Latin Amerika'da yükselen devrimci mücadeleye karşı mücadele etmek üzere U.G.D üyeliği adı altında polis teşkilatlarını karşı-devrimci faaliyet, işkence, silah kullanımı ve operasyonel olarak eğiten Micheal Santore'yi kaçıran Tupamaro gerillaları siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep etmektedir. Ancak işbirlikçi hükümet bu teklifi hemen geri çevirir ve ülke genelinde şehir gerillalarının yakalanması için ciddi bir abluka başlatır. Sıkıyönetim ve disiplinle hareket eden gerillalar kayıplar verse ve yakalansalar da Santore'yi düşman kurtaramaz. Ve en sonunda talepleri kabul edilmeyen gerillalar, Micheal Santore'yi öldürürler.

Her dakikasını keyifle izlediğimiz film, Latin Amerika'da emperyalizm ve bölgedeki işbirlikçi, gerici hükümetler aracılığıyla ilerici, devrimci güçlere karşı nasıl bir savaş verildiğini, bir insanlık suçu olan işkencenin sistematik bir şekilde nasıl polis teşkilatlarında eğitim olarak verildiği ve uygulandığı ortaya koymakta.

Derslerle ve muazzam bir sürükleyicilikle dolu olan filmi herkesin izlemesini öneriyoruz.

“Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez”



Venezuela halkı 30 Temmuz 2017'de Kurucu Meclis temsilcilerini seçmek için sandığa gitti.

Venezuela işçi ve emekçi halklarının son onyılda fazla zaman içinde elde ettiği kazanımları korumak için, yeni anayasa yapmak üzere kurucu meclis seçimleri yapıldı.

Özellikle Chavez'in ölümünün ardından Venezuela halklarının kazanımlarını geri almak için emperyalistler her yönden saldırıya başladılar. özellikle Kurucu Meclis seçileceği haberlerinin ardından sokaklar savaş alanına döndü ve yüzün üzerinde insan öldürüldü. Seçim günü de bu saldırılar devam etti.

Ve 8 milyondan fazla seçmenin katılımıyla Venezuela halkı temsilcilerini seçerek Chavez'in başlattığı devrimin süreceğini gösterdi.

Venezuela Dayanışma Komitesi de seçimlerin hemen ertesi günü bir açıklama yaparak, “Venezuela halkı Bolivarçı devrimin kazanımlarını ilerletecek; tüm yeryüzünün eşit, adil ve özgür olması için, herkes için yaşanabilir bir dünya için verdiği mücadeleyi büyütecektir:

Emperyalizme boyun eğmeyen örgütlü Venezuela halkına Anadolu'dan bin selam olsun... Emperyalizm Yenilecek! Yaşasın Bolivarçı Devrim! Yaşasın Sosyalizm! Zafere Kadar Daima...” dedi.

Latin Amerika'nın başeğmez işçi ve emekçi halklarını bizler de selamlıyoruz.



“Asla Yalnız Olamayacaksınız”



“Ulusal Kurucu Meclis seçim sonuçlarını ve Meclisin açılışını tarif edilemez bir devrimci mutlulukla haber aldım. İçinden geçmekte olduğunuz bu süreç hiç şüphe yok ki çok değerli derslerle dolu, Fidel'in de açıkça belirtmiş olduğu gibi Venezüella kıtamız için örnek bir ülke kolumunda. Yaşanan süreçte halkın desteği doğrudan ve apaçıkta, Venezüella halkı 'El Libertador' (Kurtarıcı) Simon Bolivar ve Devlet Başkanı Hugo Chavez Frias'ın gösterdiği yola sadık kaldığımız ilan etmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde gördük ki, yapılan her terör eylemi halkın moralini yükselmiş, ülkeye karşı yapılan her saldırı sizi daha da güçlendirmiş, indiril-

meye çalışılan her darbe birliğini daha da sıkılaştırmış.

Önümüzdeki günlerde şiddetli kavgaların, uluslararası ölçekte saldırıların, ablukaların, yoklukların yaşanacağı açık, ancak bu günler aynı zamanda tüm devrimciler ve Venezuela emekçi halkı için yaratıcılığın öne çıkacağı yoğun çalışma günleri olacak. Bu süreçte bugün olduğu gibi asla yalnız olmayacaksınız, militan dayanışmanın en ön saflarında davanıza en az sizin kadar inanan biz Kübaları bulacaksınız.

Seni sımsıkı kucaklıyorum

Raúl Castro Ruz”
6 Ağustos 2017

İyi Ki Doğdun Fidel...

Doğdun ve milyonlarca yoldaşın “Yo Soy Fidel – Ben Fidelim” dediği müddetçe de yaşamaya devam edeceksin.

Dediği gibi şairin: “Fidel de içlerinde 1000 oldular 5000 oldular/ Fidel de içlerinde / Fidel de içlerinde bir milyon yüz milyon bütün insanlık oldular / Yıkıldılar Batista'yı 959'un Ocağında ve / Elli binlik orduyu ve şeker kamışı milyonerlerini yerlisini de yankisini de / Ve tütün ve kahve milyonerlerinin yerlisini de yankisini de / Ve kışları ve önlerinde cesetler çürüten karakolları ve eroin top-tancılarını / Ve kumarhaneleri / Ve Birleşik Amerika Devletleri hava deniz ve kara kuvvetlerini / Ve Birleşik Amerika Devletleri dolarını”...



Venezuela'da Darbe Girişimi

Nisan ayından beri Venezuela sokaklarını savaş alanına çeviren, 120'nin üzerinde insanı öldüren, yakan karşı-devrimci faşistler, yine de Kurucu Meclis'i engelleyemeyince, bu defa da askeri darbe yapmaya kalkıştı.

Daha önce 2002 yılında ABD desteği ile Chavez'e yapılan darbe Venezuela halkının çelik iradesine çarpmış, Chavez'i serbest bırakarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Venezuela halkının tam desteğini alan Hugo Chavez de, öldüğü güne kadar ülkesini sosyalizm yolunda ilerletmişti. Ölümünün ardından gelen başkan Maduro da O'nun izinden devam etti.

Bir devrimle sistemi alaşağı edip sosyalist bir sistem kurmak ne kadar zorsa, çürümüş eski bir sistemin içerisinde sosyalizmi inşa etmek bundan daha zor. Sosyalizm yolunda yürüyen liderler ve emekçi halklar her adımda emperyalist ve kapitalistlerin, içerideki burjuvalar eliyle organize edilen saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Patronlar eliyle grevler, iş yavaşlatma, ambargo, yolsuzluklar vb. yöntemlerle hükümeti devirmeye çalıştılar. Ve bunlara karşı yeni, halkçı bir anayasa hazırlama hamlesi yapan Maduro, bunun için “Kurucu Meclis”i gündeme getirdi. Halkın hızla organize olarak temsilcilerini seçmeye başladığı süreçte, karşı devrimciler de sokakları savaş alanına çevirdi. Halkları karşı karşıya getiren faşizm, 31 Temmuz'da seçilen ve 5 Ağustos'ta görevine başlayan Kurucu Meclis'e yönelik saldırılarını daha da artırdı.

Kurucu Meclis'in görev başına gelmesi üzerine karşı devrimcilerin, sermaye sınıfının deyimliyle “muhafeletin” çoğunlukta olduğu Venezuela parlamentosu fiilen devre dışı bırakılmış oldu.

Kurucu Meclis'in ilk icraatı, emperyalistlerin uşağı başsavcı Luisa Ortega'yı görevden almak ve yurt dışına çıkışı yasağı koymak oldu.

6 Ağustos günü ise ülkenin 3. büyük kenti Valencia'da bir askeri darbe girişimi yaşandı. Valencia'daki bir askeri üste, eski bir yüzbaşı liderliğindeki silahlı kişiler halkı ayaklanmaya çağıran bir video yayınladı.

Eski yüzbaşı Juan Carlos Caguaripano ve beraberindeki 20 kişi, “Bu bir darbe değildir... Anayasal düzenin yeniden kurulması için yapılan bir sivil ve askeri eylemdir” diyerek, acilen bir “geçiş hükümeti kurulması ve serbest seçimler düzenlenmesi” çağrısında bulundu.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Sekreteri Diosdado Cabello ise yaptığı açıklamada, darbeci askerlerin Paramacay üssüne yönelik saldırısının Ulusal Bolivarçı Silahlı Güçleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

Bir diğer PSUV yetkilisi olan Elias Jaua da “Miami'deki hezeyanlı akıllarca planlanan bu saldırılar, sadece Bolivarçı halkın ve silahlı kuvvetlerimizin moralini yükseltmeye yarar” dedi.

Devlet başkanı Nicolas Maduro da orduyu tebrik ederek isyancıların 'Miami' ve Kolombiya tarafından finanse edildiklerini söyledi. Maduro, saldırıya 2014'te ordudan ihraç edildikten sonra izini kaybettiren Yüzbaşı Juan Caguaripano'nun elebaşılık ettiğini ve ABD'nin himayesinde olan şahsın son zamanlarda Miami, Panama ve Kolombiya'ya gittiğini söyledi.

8 Ağustos günü ise BBC'nin başını çektiği burjuva medya, “Kurucu Meclis Üyelerinin Ulusal Meclisi bastığı” haberlerini ve Kurucu Meclis temsilcilerinin Meclis salonundaki fotoğraflarını yayınladı.

Çalışmalarının daha ilk haftasında olan Kurucu Meclis, “ulusal meclis” ile aynı meclis binasını kullanıyor.

2 gün sonra 10 Ağustos günü maskeli ve asker-polis olduklarını söyleyen bir grup daha video yayınlamakla “Operasyon David” adını verdikleri bir darbe süreci başlattıklarını duyurarak silahlandıklarını söyledi, darbe çağrısı yaptı.

Ya Sosyalizm Ya Barbarlık



Baş tarafı 1. sayfada...

Unutulmasın. Soğuk savaş adı verilen iki sistemin sert çarpışması Berlin bunalımı ile başladı ama sıcak çatışmaya Kore yarımadasında dönuştü. Sosyalist Kore'nin başkenti Pyongyang tamamen (%100) yerle bir edildi. Onca yıkımın, acının, milyonlarca kaybın arasında yükseldi sosyalist Kore.

Demokrasi diye sağa sola caka satan emperyalist sirtlanlar sürüsü, daha savaş öncesinde Güney'deki işgal bölgelerinde tüm sendikacıları,

komünistleri, emek hareketinin militanlarını hapse attılar, öldürdüler, kaçırdılar, işkenceler yaptılar. (İkinci Dünya Savaşı sonrası örneğin İtalya'da yaptıkları gibi.) Kuzeyin sosyalist yönelimine engel olamayınca 38. enlemi aşarak saldırıya geçti Güney'in birlikleri. Karşı-saldırı sonrası geri çekildi. Sosyalist birlikler ilerledi. Tüm dünyaya “kızıl şeytanlar sınırı geçerek Güney'e saldırıyor” diye yansıttı. O dönem SSCB'nin BM'yi protestosundan yararlanarak KDHC'ye yönelik BM karar tasarısının geçmesini sağladı ABD. Sosyalist Kore'ye karşı ünlü BM onaylı savaş böyle başladı.

Çinli komünist gönüllülerin aktif katılımı, SSCB ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin desteği ile bu emperyalist saldırganlık yenildi. Ateşkes sağlandı. Ama hala barış anlaşması yapılmadı. Emperyalizm bu bölgedeki korkunç askeri yığılmasını bir an olsun azaltmadı. Son çeyrek asırda çeşitli vesilelerle artırdı. KDHC'ye yönelik abluka, ambargo ve yaptırımlar aralıksız devam etti. Bu yoğun tehdit altında sosyalist Kore ABD'yi vurabilecek uzun menzilli füzeleri geliştirdi. Nükleer silah üretiminde neredeyse sonuca ulaştı. Böylece ABD'nin pervasız saldırganlığı karşısında onun da bedel ödeyebileceği bir durumu yaratmayı başardı veya başarmak üzere. Washington'u böylesine kudurtan asıl sebep bu.

ABD'nin girişimiyle BM Güvenlik Konseyi oybirliği ile KDHC'ye yeni yaptırımlar getiren bir karar kabul etti. KDHC, son yaptırım kararlarını da “egemenliğinin ihlali” olarak niteleyerek ABD'nin Guam Adası'ndaki Anderson Hava Üssü'ne füze saldırısı için tarih verdi. KDHC, ABD dışında hiçbir ülkeye yönelik nükleer silah kullanma niyetinde olmadıklarını, ama bu durumun bir başka ülkenin ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik eylemine katılması halinde değişebileceğini de belirtti.

Sosyalist Kore halkı ise bu saldırı tehditlerini, onbinlerle Pyongyang sokaklarını doldurarak verdi. 9 Ağustos günü Donald Trump'un “ateş ve öfke” dolu tehditlerine karşı işçilerdi Kim İl Sung Meydanı'nı doldurarak güç gösterisi yapan onbinler.

Birkaç gün sonra ise işçilerden, parti üyeleri ve askerlerden oluşan 3,5 milyon kişi, ABD ve BM'ye karşı misilleme yapmak için orduya katılmaya gönüllü oldu.

Rusya ve Çin'in böyle bir karara onay vermesi kendileri açısından hem utanç verici, hem olumsuz sonuçlara suç ortağı olma durumu getirecek. Üstelik daha yakın dönemde Libya konusunda benzer bir hatayı yapmış olmanın utanç ve bedelini ödemişken, ABD emperyalizminin askeri bir çatışma konusunda cesaretlendirilmesi demek olacak bir adımı atmış oldular.

“Kore krizi” yaşlı dünyamızı ciddi bir yıkım savaşının eşğine getirmiş durumda. Burada patlak verecek bir silahlı çatışma şimdide kadar görülen bölgesel savaşların şiddetiyle karşılaştırılmayacak denli yıkımla dolu olacaktır. Ve böyle bir çatışmanın nasıl büyük ve denetlenemez bir anafar yaratacağı tahmin edilebilir. Umalım bu emperyalist tehdit ve saldırganlık dünya emekçi halkların soylu öfke ve karşı çıkışıyla önlenilebilsin! Dünya “ya sosyalizm, ya barbarlık” ikilemine hiç bu kadar yakın olmamıştı!

ÖRGÜTLÜ BİR HALKI HIÇBİR KUVVET YENEMEZ!



4 Ağustos günü Karakas'taki Meclis Binası'na giden Ulusal Kurucu Meclis'e seçilen 545 delegeye eşlik eden Venezuela halkı yol boyunca 'Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez!' sloganları attı.

Toplanan kalabalık Venezuela'nın iki kurucusu Simon Bolivar ve Hugo Chavez'in resimlerini taşıdılar ve daha sonra resimleri Meclis Salonu'na yerleştirdiler. Sağcı muhalefet, Ocak 2016'da seçimi kazandıktan sonra resimleri kaldırmıştı. Delegeler salona girerken, kitle İspanyolca çeşitli sloganlar attı. Atılan slogan (Volvio) 13 Nisan 2002 yılında Chavez sağcı darbeden kurtarılıp, iktidara geri geldiğinde atılan sloganla aynıydı. ("Geri döndü, geri döndü, geri döndü").

Ulusal Kurucu Meclis, iki yıl boyunca görev yapacak ve çalışmalarını yürütmeye yardımcı olacak yürütmesini seçerek görevlerini açıkladı.

Ulusal Kurucu Meclis'in Amaçları

Karşı-devrimcilerin Bolivarçı devrimi karşı sürdürdüğü bir savaşın ortasında 8 milyon Venezuelalı'nın hayatlarını riske ederek bu belirsiz seçime gittiğini hatırlamak önemlidir. Ulusal

Kurucu Meclis'in amaçları:

1. Barış ortamının sağlanması
2. Yeni bir ekonomik modelin kurulması
3. Sosyal programların korunması
4. Cezadan muaf kalma ve yozlaşmanın kökünü kazımak için adalet sistemini genişletmek
5. Katılımcı demokrasiyi ve komünal örgütlenmeleri tanıma ve güvenliğini sağlama
6. Ulusun savunulması
7. Ulusun çok kültürlü karakterini tanıma ve kabul etme
8. Genç kuşaklar için teknoloji, iş vs. gibi imkanların sağlanması
9. Ülkenin ve gezegenin doğasını korumak

Ayrıca, oy kullanan 8 milyon insanın hepsinin fakir ve Chavezci olmadığını hatırlamak önemlidir. Aslında, oy kullananların içindeki büyük bir kitle muhalefetin safında olan orta sınıftı. Bu kitle, Ulusal Kurucu Meclis kurmak için oy kullandılar çünkü daha fazla sokak saldırıları ve ölüm istemiyorlar.

Paralı Askerlerin Saldırısı Çabucak Engellendi

6 Ağustos sabah erken saatlerde, Bolivarçı Ulusal Muhafız Güçleri üniforması giymiş bir



grup silahlı asker, Karakas yakınlarındaki Carabobo Bölgesi'nde yer alan Valencia'da başsavcılık, askeri kurumlar gibi bazı yerlere saldırı gerçekleştirdi. Bolivarçı milislerin devrimin hizmetinde olduğunu Venezuela halkına ve dünyaya bir açıklama ile duyuran ordu bu saldırı girişimine hemen cevap verdi. Bu paramiliter grubun başı daha önceden Bolivarçı milislere ihanet eden ve kovulan Miami'de yaşayan alt-rütbeli eski bir devlet görevlisiydi. Grubu geri kalanı ise para ödenmiş sivillerdirdi. Bu kesinlikle tesadüf değildir, emperyalist güçler ve özelde ABD ülkeye ekonomik ve siyasal yaptırımları artırmış, ülke içindeki karşı-devrimci şiddet saldırılarını desteklemiş ve ülkeye yönelik tehditleri sürekli dinlendirmişti. Ulusal Kurucu Meclis'in seçilmesinden sonra emperyalizm yenilgiye tahammül edememiş, bunun sonucunda en son darbe seçeneğine başvurmuştu. Bolivarçı güçler ve Venezuela halkı her türlü saldırı ve baskıya göğüs germeye devam ediyor.

NOT: Workers.org'dan çevrilmiştir



KORE TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEK!



BM Güvenlik Konseyi 5 Ağustos günü Kore Halk Cumhuriyeti'nin caydırıcı bir nükleer program geliştirmesini engellemek amacıyla Demokratik Kore Cumhuriyeti'ne karşı ağır ekonomik yaptırımlar uygulama kararını oybirliği aldı. Güvenlik Konseyi Birleşik Devletler, Fransa, Britanya, Rusya ve Çin gibi veto hakkı olan kalıcı 5 üye tarafından yönetiliyor. Güvenlik Konseyi'ne sadece iki yıllığına ve veto hakkı olmadan 10 ülke daha katılabilir. Konsey'in 5 kalıcı üyesi ise aynı zamanda dünyanın en çok silahlı ülkeleri. Silahlanma yarışını Birleşik Devletler başlattı ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 200.000'den fazla Japon sivilini öldüren korkunç silahları kullanan tek ülke ABD'dir. Soğuk Savaş uzun zamandır bitmiş olmasına rağmen ABD hala operasyonu kullanan için elinde yaklaşık 7000 savaş başlığı bulundurmaktadır. Bu kadar nükleer gücü elinde bulunduran güçlerin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni kendi nükleer

caydırıcılığı oluştururken 'dengeşiz' ve 'saldırgan' olmakla suçlaması ironiktir. ABD'ye karşı kendi nükleer silahlarını geliştiren Çin ve Rusya'nın ise emperyalistlerle aynı oylamada yer alması utanç vericidir.

1950'den 1953'e kadar ABD Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni yıkmak için çok çabaladı. O dönemde dünyadaki herhangi bir ülkeden çok daha yoğun bir bombardımana uğradı. Bombalar konvansiyonel iken, Kore Savaşı boyunca nükleer silahların kullanılması tehdidi özellikle General Douglas MacArthur tarafından defalarca yapıldı. Ama Kore halkı büyük bir kahramanlık ve cesaretle savaştı. Sonunda ABD Kuzey Kore'yi işgal etme ve ülkenin liderliğini yok etme çabalarından vazgeçmek zorunda kaldı. Birleşik Devletler 1953 yılında ateşkes imzaladı, fakat ABD'nin ilişkileri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile hiç düzelmedi. Tam tersine, Pentagon da Güney Kore'de varlığını büyük ölçüde

sürdürdü ve Güney Kore halkının büyük protestoları sonucunda ABD tarafından yerleştirilmiş nükleer silahlar bölgeden çıkarıldı. Birleşik Devletler burjuva medyasının ülkenin kendi savunmasını geliştirmesi konusunda destekleyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderlerini dengeşiz davranmakla suçlarken, bahsetmeden üzerinden atlattığı nokta da budur. Peki burjuva Amerikan medyasının, askeri teknolojiye çok büyük paralar harcayan MacArthur, Başkan Harry Truman veya herhangi bir başka emperyalist lider hakkında bir şey dediğini hiç duydunuz mu? Ve bu asker harcamalar, savunma amaçlı değil ABD emperyalizminin dünya üzerindeki egemenliğini sağlamak için yapılıyor. Beyaz Saray'ın pis işleriyle sürekli ilgilenen Trump yönetimi ve Pentagon generalleri BM Güvenlik Konseyi'nin kararının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni yıldırabileceğini düşünmüş olabilir.

Bu boş bir hayal! Aşağıda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin Güvenlik Konseyi'ndeki oylamaya karşı tepkilerinden yaptığımız alıntılar tam tersini gösteriyor:

"BM'nin 'yaptırım çözümü' Kore Halk Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik alçakça bir ihlal ve açık bir meydan okumayı oluşturmaktadır."

"Kore Halk Cumhuriyeti'nin ülkenin egemenliğini korumak ve ulusun Birleşik Devletler'in saldırgan ellerinden korunarak var olma hakkını savunmak için oluşturulacak haklı ve meşru bir savunma sistemi için gerekli olan nükleer güç, en güçlü önlemdir."

"Birleşik Devletler, Kore Yarımadası'ndaki durumu nükleer savaşa sürüklemeye çalışıyor, bölgeye misilleme

olarak füzeler sevk ederek ve yarımada devasa büyüklükte stratejik ekipmanlar getirerek bunalımı derinleştiriyor.

"Birleşik Devletler bu durumu kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ni manipüle ederek her zamankinden daha alçakça davranıp 'yaptırımlar' ile çözüm üretmeye çalışarak ve ticaret faaliyetlerini ve alışverişini engelleyerek, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ablukaya alarak dünyadan izole edip kendi çizgisine getirmek için boyun eğdirmeye çalışmaktadır."

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ihtiyaç duyduğu her şeyi uzun yıllar boyunca ağır yaptırım koşulları altında ve zorlu mücadelelerle, ABD'nin senelerdir süren tahrik ve satışlarına karşı çoktan elde etti. Düşman güçler tarafından yeni uygulanmaya başlanan bu yaptırım türlerinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni biraz olsa sarsacağı veya pozisyonunu değiştireceği düşüncesi çok umutsuz bir beklışıdır."

"Kore Halk Cumhuriyeti'nin savunmacı önlemlerini tanımlarken, 'barış' ve 'güvenlik' karşı dünyanın geri kalanının ya ABD sömürgeci ola-

cağı ya da saldırganlığı sonrası onun kurbanı olacağı ifadeleri gangster mantıklı bir yaklaşımdır.

"ABD'nin düşmanca yaklaşımları ve nükleer tehdidi devam ettiği sürece, KDHC kendi nükleer caydırıcılığını pazarlık masasında asla görüşmeyecek veya seçtiği nükleer gücü geliştirme yolundan asla taviz vermeyecektir. Birleşik Devletler, bu toprakları kan ve ateşin kavurduğu trajik bir savaşa sürükledi ve hiçbir güç bu kadar süre geçmesine rağmen KDHC'yi ideolojisinden ve sisteminden vazgeçirmeyi beceremedi."

"Birleşik Devletler ihtiyatlı davranmayı bırakır ve KDHC'yi dikkatsiz davranışları ile baskı altına almayı sürdürmeye çalışırsa, her türlü etkili aracı ve yöntemi kullanmaktan tereddüt etmeyeceğiz."

"KDHC iki cephede de eşzamanlı büyümeyi sürdürmeye devam edecek, barışı savunmada sürdürülebilirlik ve en küçük bir taviz vermeden bile yolun sonuna kadar gitmeyi hedeflemek."

Savaş tehditlerini durdurun!
ABD, Kore'den Elini Çek!

NOT: Workers.org'dan çevrilmiştir

