

# TC ATEŞLE OYNUYOR!



Korkunç bir savaşı tetikleyecek bir oyun oynuyor dinci faşist iktidar. Suriye'yi kan gölüne çeviren vahşi savaşın kışkırtıcısı, destekçisi, tedarikçisi olan faşist devlet, olabilecek en kışkırtıcı adımı atarak Rus savaş uçağını düşürdü!

ABD hemen "olayla ilgimiz yok" diye açıklama yaptı. AB şaşkın görünüyor. Dinci faşist iktidar ise bir yandan uşak ruhlu büyükelçilerine varana dek "Kasımpaşalı edası" ile caka satıyor, diğer yandan sanki saldıran Rusya imiş gibi koşar adım NATO'ya başvuruyor! Bu büyük bir oyunun parçası mı, yoksa tıpkı 1945'deki "Kars meselesi"nde olduğu gibi Türkiye'nin işgüzarlığı mı henüz belli değil. Ama tıpkı "Kars ve Boğazlar meselesi"nin daha sonra soğuk savaşın

argümanlarından birine dönüşmesi gibi, bu provokasyon da bir dizi büyük çatışmanın tetikleyicisi olma potansiyeli taşıdığı muhakkak.

Rusya cephesinden yapılan sert açıklamalar, Putin'in Türk devletini açıkça "terör işbirlikçisi" olarak nitelemesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "benzer durumlarda neler yapılacağına dair paket hazırladıkları" yollu açıklama... Rusya'nın geri adım atmayacağına işaretleri. Belki de bunun sonucu olsa gerek, Rus pilotların sağ ve dinci faşist çetelerin ellerinde oldukları, Türkiye'nin onları "kurtarmaya çalıştığı" haberleri düştü bir anda ajanslara ve TC Başbakanlık kaynakları da bunu doğruladı hemen. Gerilimi düşürme araçları da devreye sokulmak isteniyor gibi.

Dinci faşist iktidarın bu tehlikeli oyunu nasıl sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. Ama bu faşist iktidarı aşağı etmediğimiz ve bu faşist devleti yerle bir etmediğimiz sürece bölge ve dünya tehlikeden tehlikeye sürüklenmeye devam edecek.

## MÜÇADELE BİRLİĞİ

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

25 Kasım - 9 Aralık 2015/ S 297 / 1 TL

# HALK İKTİDARI İÇİN DEVRİMCİ HALK AYAKLANMASI

Kürdistan alev alev. Faşist devlet vahşette sınır tanımıyor. Bir halka diz çöktürmek için her tür araca başvuruyor. Sokağa çıkma yasakları, keskin nişancılarla yaşlı çocuk ve kadınların acımasızca vurulması, gencecik insanların katledilmesi, cenazelerin ve yaralıların yerlerde sürüklenmesi, tank ve top gibi ağır silahların yanında savaş helikopterlerinin de devreye sokulması... Tüm bu dizginsiz vahşete rağmen Kürt halkı dimdik ayakta, dinci faşizmin tüm teslim alma çabalarına rağmen savaşıyor. Sermayeye, dinci faşist iktidara ve devlete boyun eğmiyor.

Kadınlara yönelik şiddet sürekli tırmanıyor. Kadın düşmanlığı tarih boyunca bütün gericiğin ortak özelliğidir. Genetik kodudur. Dinci faşist iktidarın özel desteğiyle kadın cinayetleri ve kadınlara baskı yoğunlaştı. Kadınların isyan ve başkaldırıları da öyle. Her geçen gün daha fazla kadın kendi özgürlüğü için kavgaya atılıyor. Kadınların direngen savaşımı devrimin önemli dinamiklerinden biridir.

5



## ZİNCİRLERİMİZİ KIRALIM DÜNYAYA BAŞKALDIRALIM

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde Emekçi Kadınlar (EKA), önceki yıllarda olduğu gibi, Taksim Tünel Meydanı'nda toplanarak Galatasaray Lisesi önüne yürüdü.

"Harekete Geç İsyana Et" pankartları, kızıl bayrakları, devrim ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden kadınların resimleri ile, zılgıtları, bendirleri, alkışları, ışıkları ile isyanlarını haykırdı Emekçi Kadınlar.

Türküler, marşlar, sloganlar yükseldi Tünel Meydanı'ndan, ha-laylar çekildi, tiyatro ve şiirler sergilendi.

"Kadınların sokakta, meydana en ön safta olması onların tek korkusudur. Kadının olmadığı bir mücadele düşünülemez. Hep birlikte isyanımızı haykarmak için, dünyaya başkaldırmak için yürüyoruz" dediler. Ne güne adını veren Mirabel kardeşler unutuldu, ne Rojava'da özgürlükleri için savaşan kadınlar, ne de Silvan'da Nusaybin'de evini, mahallesini, kısaca yaşamları koruyan kadınlar. Sibel, Ayniler, Aysunlar, Zilanlar, Arinler, Kaderler, Ekin Wanlar da yürüyüşte idi.

Galatasaray Lisesi önünde ise bir Kürt ananın ağzı kapladı meydanı. Ve basın açıklaması okundu, "Bizi asıl sessizlik öldürür: Şiddete, haksızlığa, katliamlara ses çıkarmamak, susmak öldürür. Susarsak ölürüz!...Harekete Geçip İsyana Edelim!...Zincirlerimizi kıralım ve zulme, zalimliğe karşı Dünyaya Başkaldıralım!..." denildi.



Devrim

>>Editör...

## "ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI"

Leninist Parti'nin temel güncel politikalarının bir sonucu ve özeti ifade eden bu tespitin şimdi UKH tarafından da yapılıyor olması iki ülke devrimi açısından son derece olumlu ve sevindiricidir.

Önce şu olgunun altı çizilmeli: Haziran seçimlerinden sonra Kürdistan'da devrim süreci yeni bir aşamaya girmiştir. "Demokratik Özerklik" ilanlarına faşist devletin terör ve katliamlarla yanıt vermesi; Kürt halkının bu terör ve katliam politikasına her türlü araçla karşılık vermesi ortaya gerçek bir ayaklanma durumu çıkardı.

3

Çatışmaların Derinleşmesi

C.Dağlı

2

Faşizme Karşı Mücadele Ve Birlik Sorunu

Taylan Işık

4

Ordulaşan Kitleler

Umut Çakır

5

Hiç Durmadan İleri

Ali Varol Günel

8

Devrimin Zaferi İçin Mevcut Durum Aşılmalı

Özgür Güven

9























## EMEKÇİ KADINLAR'DAN ÇAĞRI

Bir 5 Nisan günü Ayışığı'nın küçük odası, büyük bir heyecanla biraraya gelen biz kadınları misafir etti. Heyecanımızın nedeni, kadınlar olarak bir kadın akademisi kurma fikriydi. Uzun yılların yoğun emeği ile sürdürülen emekçi kadın çalışmasını daha da büyütmek, kalıcılaştırmak için daha neler yapmak gerekir arayışının sonucuydu bu. Ve en önemlisi de 21. yüzyıla hala devam eden ataerkil ilişkilere, baskıya, sömürüye başkaldırma ve dünyayı değiştirme özleminin sonucuydu.

O gün bu odada masa etrafında toplananlarla eğitim şart olduğuna karar verdik ve başladık çalışmaya. İşin abe'sinden başlamanın bazıları için biraz sıkıcı ama zorunlu olduğu sonucuna vararak bir liste oluşturduk. Kadının tarihini anlamak

için doğanın ve insanın tarihini bilmemiz gerekiyordu. Çünkü bizim hikayemiz o tarihte saklıydı. Ve başladık tarihin derinliklerine doğru yolculuğumuza.

Emekçi Kadınlar olarak birlikte yaptığımız bu yolculuğu daha da çoğaltmak için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. "Dünyaya Başkaldırıyoruz" başlığı altında bir kadın konferansı düzenlemenin tam zamanı olduğuna karar verdik.

Amacımız Türkiye'nin çeşitli illerinden, Kürdistan'dan, Rojava'dan, Filistin'den, Küba'dan ve Avrupa'nın farklı yerlerinden gelecek olan dost ve yoldaşlarımızla içinden geçmekte olduğumuz süreci birlikte değerlendirmek istedik.

İki gün boyunca sürececek olan konferansta, "Savaş Göç ve Kadın",

"Kadın ve Şiddet! Neden Öldürülüyoruz?", "Çalışma Yaşamında Kadın", "Sağlıkta ve Eğitimde Kadının Durumu", "Sanatsal Yaratım Sürecinde Kadın", "21. Yüzyılda Kadının Durumu, Mücadele Yol ve Yöntemleri", "Çocuklarından Doğan Analar", "Zindanda Kadın Olmak" başlıkları üzerinden oturumlar gerçekleştirilecektir. Her bir oturumun birbirinden değerli katılımcılarının yapacağı sunumlarla öğrenecek, sorularımızla çoğalacak, ve birlikte zenginleşeceğimize inanıyoruz.

Tüm emekçi kadınları 19-20 Aralık tarihinde yapacağımız kadın konferansına davet ediyoruz. Birlikte üretmek, birlikte paylaşmak ve birlikte çoğalmak için...

Dünyaya başkaldırıyoruz!  
Çünkü varolmak istiyoruz.  
Dünyaya başkaldırıyoruz!  
Çünkü yaşamak istiyoruz.  
Dünyaya başkaldırıyoruz!  
Çünkü savaşların olmadığı bir dünya istiyoruz.  
Dünyaya başkaldırıyoruz!  
Çünkü ezenlerin, sömürenlerin olmadığı bir dünyada birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz.  
Dünyaya başkaldırıyoruz!  
Çünkü kadının ezilmesi ve baskı altına alınmasının tarihi aynı zamanda başkaldırının ve zorlu mücadelenin tarihidir.



**DÜNYAYA BAŞKALDIRIYORUZ**

**Uluslararası Kadın Konferansı 19-20 ARALIK**

We stand against the world! ¡Nos rebelamos contra el mundo! Em li diji dnyayê seri hildidin! Wir rebellieren! Weil wir es wollen! Nous nous revoltions contre le monde!  
**Dünyaya başkaldırıyoruz!**

**ŞİŞLİ ALİ POVRAZOĞLU TİVATROSU**



**Dünyaya başkaldırıyoruz! We stand against the world! ¡Nos rebelamos contra el mundo! Em li diji dnyayê seri hildidin! Wir rebellieren! Weil wir es wollen! Nous nous revoltions contre le monde! Dünyaya başkaldırıyoruz! We stand against the world! ¡Nos rebelamos contra el mundo! Em li diji dnyayê seri hildidin! Wir rebellieren! Weil wir es wollen! Nous nous revoltions contre le monde! We stand against the world! ¡Nos rebelamos contra el mundo! Dünyaya başkaldırıyoruz!**



## ŞENGAL'İN ÖZGÜRLEŞME ÖYKÜSÜ

İŞİD çetelerinin işgali altında olan Şengal, 12 Kasım sabahı başlatılan ortak bir operasyonla 13 Kasım günü özgürleştirildi. Şengal'de bu hamleyi takip eden gazeteci Seyit Evran da dakika dakika attığı tweetlerle operasyonu anlattı.

Zaferi kazanmanın, İŞİD'in vahşetiyle dünya gündemine oturmuş bir şehrin özgürleşmesini an be an yaşayan Seyit Evran, haklı coşkusunu ve gururunu satırlarına döküyor ister istemez. Ve kare kare fotoğraflarla paylaşıyor. "YBŞ, YPJ Şengal, HPG güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde Kutsal Topraklar Şengali özgürleştirmek için başlattıkları operasyon sürüyor.

Ezidyan Güçleri ile Qasım Şıvan güçlerinin ortak başlattıkları operasyonda Kızılkent köyü özgürleştirildi.

HPG Şengal S. Komutanlığı ile YBŞ genel komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Kızılkent köyünde yaşanan çatışmalarda çok sayıda çetenin öldürüldüğü, bunlardan 4'ünün cenazesinin kendi güçlerinin eline geçtiği belirtildi. Öğle saatlerine doğru ise Tel Afer yolunun güçleri tarafından denetime alındığı. Güçleri Tel Afer yolu boyunca ilerlerken çeteler saldırıda girişiminde bulunduğu belirtildi.

HPG-YBŞ komutanlığı, Tel Afer yolunda güçlerinin çetelerin saldırılarını püskürttüğü belirtilerek birçok noktanın çetelerden alındığı açıklandı.

Gün boyu yaşanan çatışmalarda çetelerden iki Hummer araba ile çok sayıda cephanenin ele geçirildiği HPG-YBŞ komutanlığı tarafından açıklandı.

HPG-YBŞ komutanlığı güçlerinin operasyon başlatmasından cesaret alan peşmerge güçleri de harekete geçti.

HPG-YBŞ güçlerinin operasyon başlatmasını gören çetelerde panik başladı. Gün boyu Şengal'den kaçmanın yollarını aradı.

Kaçış planını yapan çeteler ağırlıklı olarak Türkçe, Arapça, Rusça konuşmalarla birbirlerine gidiş yönünü söylediler.

Gün boyu çeteler arasında telsiz üzerinden yapılan panik havasındaki konuşmada en çok kullandıkları dilin Türkçe olması dikkat çekiciydi.

Şengal'den kaçış planı yapan çeteler Şengal'deki evleri, iş yerlerini ateşe verdiler. Kentin üzerinden siyah dumanlar yükseldi gün boyu.

HPG-YBŞ güçleri akşama doğru Şengal içindeki çeteleri doğu ve batıdan kuşatmaya aldı.

Şengal'in içinde kalan çeteler şu an birbirleriyle yaptıkları telsiz konuşmasında orayı nasıl ve nereye doğru boşaltacaklarını söylüyorlar.

yorlar

Panik içindeki özellikle de Türkçe konuşan çeteler ne tarafa kaçacaklarını kestiremiyorlar...

Şengal'in doğu cephesinde Kürdistan gücü ilerliyor. Kadınlar komutanlık yapıyor.

Bugün özgürleştirilen Kızılkent köyü Şengal'in içindeki çeteleri çembere almak için önemli bir noktayı.

Kızılkent köyünden sonra Run Busi köyü geliyor. Ondan sonra Şengal'in kendisi geliyor. Bu batı cephesinden de çetelerin çembere alınmasıdır.

Bu aynı zamanda çetelerin Şengal'in batı tarafından kaçış yollarının tutulmasıdır.

Kızılkent köyünün çetelerin elinden alınmasından sonra paniğe giren çeteler akşam saatlerinde saldırı girişiminde bulundu.

Şengal'deki çetelerin çoğu AKP çeteleridir. Çünkü gün boyu telsizlerini dinledim. Çetelerin çoğu Türkçe konuşuyordu...

Şengal'de sıkışan çeteler patlayıcı yüklü arabalarla saldırılar gerçekleştirme peşinde.

Şengal'e katliam, zulüm yapıp kadınlarına, yaşlılarına, çocuklarına vahşet uygulayan AKP-DAİŞ çeteleri Şengal'e gömülüyor!

Şengal'den, DAİŞ saldırırken Ezidilerin her şeylerini bırakıp sığındıkları Şengal dağındaki çadırların önünden Rojbaş herkese...

Şimdi Şehre girme vakti...Dışarıda araba beni bekliyor... (Şengal Dağı'na sığınan Ezidi Kürtleri şehirlerine kavuşuyor bn.)

Dün gece HPG - HBS Birleşik güçleri Şengal'in batıdan girişinde bulunan Tel Qesaeb mahallesini özgürleştirdiler

Sabaha karşı HPG ve YBŞ güçleri tarafından çetelerden özgürleştirilen Şengal'in Tel Qesep mahallesinin kontrol noktası da ele geçirildi

HPG gerillaları ile YBŞ komutanlığına bağlı güçler Şengal Şehir merkezinde.

Şengal merkezindeki en stratejik nokta buğday siloları HPG ve YBŞ güçlerinin elinde!

Şengal artık özgür! HPG gerillaları ile YBŞ güçleri özgürleştirilen kentin içinde arama tarama yapıyor.

Şengalin tamamı özgür!

Şu an Şengal kent merkezindeyim çetelerin arkalarında bıraktıkları dehşeti görüyorum.

Şu an özgür Şengal'in merkezindeyim.

(Şengal'e, özgürleştirilmiş şehre varmanın coşkusu ile fotoğraflar yayınıyor)

İnternetim ağır olduğu için Şengal'de çetelerin arkalarında bıraktığı virane kent görünümünü fotoğrafları veremiyorum...

Bir YBŞ savaşçısı Şengal kent merkezinden bir DAİŞ bayrağı indirirken...

Çeteler arkalarından her yeri yakmaya kalkıştılar...

İşte çetelerin Şengal'deki marifetleri...

Buğday silolarını özgürleştirdikten sonra önünde poz veren bir grup gerilla ve ben.

M.Barzani'nin bugün Şengal'in özgürleştirilmesine ilişkin yaptığı konuşmada ashında özüne bakarsan kardeş kavgasının ilanıdır. (Barzani ve TC'nin burjuva medyası bütün açıklamalarında Şengali özgürleştirilenin sadece ve sadece peşmerge güçleri olduğunu yazdı. Oysa izlediğimiz videolar ve gördüğümüz fotoğraflar, canlı anlatımlar bize bunun Kürt silahlı güçlerinin ortak bir savaşımı olduğunu gösteriyor. Hatta sosyal medyadan gelen bilgilerle, Şengal dağında bulunan öğretmenlerin dahi öz savunma güçleri ile birlikte dağdan inerek savaşa katıldığını görüyoruz bn.)

Şengal'i HPG-YBŞ güçleri karadan savarak Şengal'i özgürleştirdi. Ancak Barzani karadan hiç bir güç savaşımadı diyor.

HPG ve YBŞ güçleri buğday silolarının özgürleştirip bayraklarını astılar. Kürt Halk Önderi'nin dev bir posterini de astılar. Ve hala duruyor"

HPG Şengal Komutanlığı ve YBŞ Genel Komutanlığı da yazılı bir açıklama yaparak "8 Ekim'de Şilo başlattığımız Şengal'i Özgürleştirme Hamlesinde çetelere ağır darbeler vuruldu. 31 Ekim günü Şengal'in batısında yer alan köyleri özgürleştirme hamlesi başlattık. Ve bu kapsamda dün Şengal şehir merkezine ve köylerine yönelik başlattığımız operasyonun ikinci gününde halkımıza özgür bir Şengal'i armağan ediyoruz. Ve Şengal'in özgürleştiğini halkımızla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şengal'in köylerine ve çevresine yönelik operasyonumuz da halen devam ediyor. Kapsamlı açıklama sonra yapılacaktır." dedi.



Şengal denilince ilk aklımıza gelen köleleştirilen Ezidi kadınları oluyor...

Ve Şengal'in özgürlüğü denince de akla ilk gelen, İŞİD canilerinin elinden kurtarıldıklarında, çarşafı fırlatmak, rengarenk özgürlüklerine kavuşmak için evine dahi dönmeyi bekleyemeyen kadınlar oluyor...

Jack Shahin adında bir fotoğrafçı, bize kadının özgürlük çığlığını anlatan bu sahneleri ölümsüzleştirmiş...

